

Chancernes by!
(Tekst & Musik: F Hjøllund © 2012)

Denne sang er tilegnet kærligheden til livet, gennem venskab.

Venskabelige og kammeratlige relationer er sjældne dyrebare gaver, som man bør værne om. Måske er livet ikke altid den fest vi håbede på, men medens vi er her, kan vi lige så godt tage chancen og feste igennem når det er muligt.

Husk! De gamle råd:

Tilgiv Hurtigt / Kys inderligt (og gerne længe) / Grin igennem uden kontrol - og Fortryd aldrig dét, som får dig til at smile.

på en korsvej – fuld af liv i chancernes by

en forårsaften svøbt - i en lyserød sky
står jeg stille tilbage - forventer ét svar
tænker bløde tanker – om de mål som jeg har

der er noget i luften - som tænder et mod
mine sanser er skærpet – denne aften bliver' god,
men alt jeg ville sige - glemmes i dét nu
jeg suges ind i dine øjne - med håb om et clue

REFF:

lad os feste og danse - til vi falder omkuld

lad os gøre det nu - mens månen står fuld
lad os drikke den vin - så funklende rød
livet er smukt – nu hvor engen står blød

skal jeg vælge eller vrage - må jeg vide først:
er det kærlighed eller - begær der er størst?
måske findes gnisten - i de øjne du ser
håbefulde længsler - der råber efter mer'

de bånd vi bør binde - er venskab og mod
lad os sammen søge styrke - i den dybeste rod
lad os finde dét sted - hvor vi to bliver fri
lad os ta' chancen nu - før natten er forbi

REFF:

lad os feste og danse - til vi falder omkuld

lad os gøre det nu - mens månen står fuld
lad os drikke den vin - så funklende rød
livet er smukt – nu hvor engen står blød

lad os feste og danse - til vi falder omkuld
lad os gøre det nu - mens månen står fuld

lad os drikke den vin - så funklende rød
livet er kort – og man er sø længe død